

Kringgesprek bij preek 3 in jaarthema Licht!

Nav Matt 5, 13-16 – Zout en licht: de wereld kan niet zonder jou

Lees of kijk ter voorbereiding de preek terug en de bijbehorende Bijbelteksten. Je hoeft niet per se alle vragen bij langs te gaan en je mag je eigen volgorde kiezen.

1

Begin bij de poll (zie einde preek of scipioapp). Wat heb je ingevuld of zou je invullen, en waarom? Deel het met elkaar.

2

Missionair zijn is spreken en doen. Diep het eens uit. Heeft de een voorrang boven de ander? Bij welke voel jij je het meest thuis?

3

Zout en licht zijn begint bij jezelf. Zou jij jouw eigen leven ‘missionair’ kunnen noemen, ofwel: waarin probeer jij een korreltje zout of een straaltje licht te zijn?

4

Bij de vier woorden in de preek: zichtbaar, uitdagend, betrokken, bescheiden. Hoe zouden wij als gemeente deze woorden in de praktijk kunnen brengen? Als je al dingen ziet gebeuren mbt een van de woorden, benoem dat dan ook.

5

Jullie zijn het zout van de aarde en het licht voor de wereld, zegt Jezus. Niet: Jullie moeten het worden. Jezus spreekt vertrouwen uit. Wat roept dit bij je op?

6

Wat kun je nav de preek en/of het gesprek in gebed bij God brengen?