

## Ontdekkende gelijkenissen 2 – Matteüs 13, 24-30

*Bloeien tussen het onkruid*

### Verwerking in de kring

#### Vorbereiding

Voordat je aan het gesprek begint, lees eerst voor jezelf de preek. Als je bij elkaar bent, open de avond op de manier die jullie samen willen. Lees vervolgens samen of ieder voor zich het Bijbelgedeelte waar de preek over gaat.

#### Gesprek

In het kringgesprek hoef je niet per se alle vragen te bespreken of in de onderstaande volgorde, je mag je eigen keuze maken.

- 1) De landeigenaar laat het onkruid gewoon staan. Hoe komt dat op jou over?
- 2) Jezus' eerste zorg ben jij en jouw geloof en daarom laat Hij het kwaad in de wereld bestaan. Wat maakt dat bij jou los?
- 3) De landeigenaar heeft vertrouwen in het goede zaad. Wat betekent dat voor hoe jij aankijkt tegen jou en jouw geloof?
- 4) Herken jij jezelf in het goede zaad? Waarom wel / waarom niet?
- 5) Bloeien tussen het onkruid. Hoe ziet dat er volgens jou uit?

#### Afsluiting

Sluit het gesprek af door je samen af te vragen 'waar zouden we voor willen bidden naar aanleiding van deze gelijkenis' en ga vervolgens samen in gebed.