

Vragen voor de kringen bij Liturgie van je leven 5

‘Liturgie gaat over je hele leven’

Voorbereiding: lees de Bijbelteksten bij de preek door (zie bovenaan in de preek), lees de preek nog een keer door of kijk ‘m terug.

Bespreek de vragen die je wilt bespreken en in de volgorde die je voorkeur heeft.

1. Pak de poll er nog eens bij. Zie slot van de preek. Welke kies jij / heb jij gekozen? Vertel en probeer het concreet te maken.
2. Je leven als offer. Hoe zie jij dat? Wat betekent het voor jou? Waar herken jij de ‘pijn’ bij het offeren van jezelf?
3. De hele wereld is een tempel. Je leven zit vol met heilige plaatsen. Waar zie jij vooral jouw ‘heilige plaatsen’? Hoe ‘stel jij daar jezelf tot een offer in dienst van God’?
4. Ga een aantal liturgische onderdelen bij langs (bidden, votum, groet, lied, schuldbelijdenis, collecte – NB laat hierbij de preek buiten beschouwing om voorspelbaarheid te voorkomen). Wat is voor jou de vormende kracht die uitgaat van deze onderdelen?
5. Nav dwarse liturgie, zie 2^{de} onderdeel van de preek. Hoe dwars is onze liturgie? Mag het dwarser? En hoe dwars mag liturgie van jou zijn?
6. Een kerkdienst als godsdiensttoefening. Ervaar jij dat ook zo? Hoe zou dit eruit kunnen zien? Wat is er al aan ‘oefening’? Wat zou er nog meer bij kunnen?

Afsluiting: bid voor elkaar en breng wat je besproken hebt bij God