

Klein maar fijn of klein met venijn?



Hoe tem je de tong?



Wij struikelen allemaal

Herkenbaar bij een ieder van ons en overal in onze wereld:
de tong die zich niet laat bedwingen



Van venijn naar wijsheid

Waar Jakobus naartoe wil: Gods hemelse wijsheid die 'zachte' wijsheid is, als wenkend perspectief voor iedereen



Leren vanuit de bron

Uit welke bron tap jij? Jakobus wijst de weg achter Jezus aan, ter bemoediging, inspiratie en aansporing



Hoe word je wijs?

Er is ruimte om te leren: met vallen en opstaan, met veel geduld, door te oefenen en te leren van voorbeelden



Afsluiting

Zullen we maar gewoon beginnen?

Door proberen kun je leren!

