

*Waar het Paasverhaal van Marcus op uit loopt: Pasen brengt je van je stuk*



## Blij met Pasen?

Waarom je verlegen kunt zijn met Pasen: de blijde klanken van Pasen botsen keihard op de onveranderlijke en kapotte werkelijkheid van het leven hier.



Blij met Pasen?

Pasen brengt je van je stuk

De rode lijn in de Paasberichten van alle evangelisten: geen blijdschap en triomf bij leerlingen en vrouwen, maar ontzetting, angst en ongeloof.



Blij met Pasen?

Pasen brengt je van je stuk

Zo gek is dat niet

Het verhaal van Pasen – het open graf, Jezus leeft, de dood is overwonnen – is een bizar verhaal; geen mens had dit kunnen verzinnen.



Blij met Pasen?

Pasen brengt je van je stuk

Zo gek is dat niet

Laat Pasen je van je stuk brengen

Pasen *moet* je van je stuk brengen en *wil* je in verwarring achterlaten; nu gaat alles op de kop – wat maak jij van dit verhaal en wat doe je ermee?



The image shows the interior of a stone tomb, likely the Holy Sepulchre in Jerusalem. The walls are made of rough, dark stone. In the foreground, a white shroud is draped over a stone ledge. To the left, a stone staircase leads up to an opening in the wall. Through this opening, bright sunlight illuminates a rocky landscape with some greenery and a small structure in the distance. The overall atmosphere is one of historical significance and mystery.

*Het ongeloofelijke verhaal van Pasen:  
Wat maak jij ervan?  
Wat doe jij ermee?*