

Komt het ooit goed?



De vraag die je je soms stelt



Komt het ooit goed?
'Jullie lijdenstijd is voorbij'



Gods woord van troost in Advent



Komt het ooit goed?

'Jullie lijdenstijd is voorbij'

'Ik zal jullie bereiken'



Er komt een weg door de woestijn...



Komt het ooit goed?

'Jullie lijdenstijd is voorbij'

'Ik zal jullie bereiken'

'Ik doe wat Ik zeg'



Je gaat het niet op eigen kracht doen



Komt het ooit goed?

'Jullie lijdenstijd is voorbij'

'Ik zal jullie bereiken'

'Ik doe wat Ik zeg'

'Kijk, Ik kom er al aan'



Jezus, de God die komt: krachtig en teder tegelijk

