

Waarom zou jij bij Jezus blijven?

Willen jullie soms ook weggaan?

Een open en persoonlijke vraag: wat zeg jij?



Jezus zet op scherp

Jezus is 'recht voor de raap': zonder Mij heb je geen leven in jezelf – moet dat nou zo scherp?



Jezus is onnavolgbaar

Veel leerlingen gingen niet verder met Jezus mee – Jezus volgen is niet logisch of vanzelfsprekend



Hij geeft je de ruimte

Willen jullie soms ook weggaan? Jezus dwingt of manipuleert niet om Hem te volgen



Naar wie zou ik moeten gaan?

Petrus' antwoord is eerlijk en kwetsbaar: we kunnen niet anders, uw verhaal is het beste verhaal



Wat zeg jij?

Volg Jezus niet uit plichtsgevoel of 'kuddementaliteit' – wat wil jij?



WAAROM ZOU JIJ BIJ JEZUS BLIJVEN?

