

Joh 3, 16 – Licht! 2

Votum/groet; LB 289; gebed; lezen Gen 12, 1-3 / Ex 19, 1-6 / Deut 4, 5-9) / 1Kon 8, 41-43 / Jes 60, 1-3; LB 871; preek; GK 228; doop + Zegen voor de kinderen; gebed; gedicht 'Uw lichaam'; collecte; Ps 98 NPB; zegen

Bergschenhoek 19.11.2023

Dia Licht! De eerste preek bij dit jaarthema wilde onrustig maken, prikkelen. De kerk is missionair of zij is niet. Missionair zijn is niet een punt van de taart, maar het onmisbare ingrediënt dat de hele taart van de kerk op smaak brengt. Is de kerk niet missionair, dan smaakt zij nergens naar. Ja, dat kan onrustig maken...

Uit reacties van kringen blijkt dat het aardig gelukt is, dat prikkelen. Jullie werden in ieder geval aan het denken gezet. Soms was er wat weerstand, verzet. Er waren ook vragen: Hoe dan, wat, wat is dan eigenlijk 'missionair zijn'? Soms was er ook iets van aarzeling: een licht zijn, ben ik dat, en zijn wij dat samen?

Wat in ieder geval vaak werd gezegd: wij willen geïnspireerd worden. Kom maar op, geef ons inspiratie, geef ons dingen mee, motiveer ons en zet ons in beweging.

Hoe kan dat beter door naar God te kijken? De motivator bij uitstek. Deze tweede preek wil een vuurtje oppoken en opporren. Zodat het gaat branden. Dat wij opveren en zeggen; ja, dat wil ik ook, ik doe mee!

Dus, vanmorgen gaan we op zoek naar inspiratie. En die halen we bij God vandaan. God is zelf missionair tot op het bot. En jij en ik, wij mogen meedoen met Gods missie.

God is missionair **dia**

God is missionair. Ja, dat is het verhaal van de Bijbel. De Bijbel is niet een boek met waarheden en wetenswaardigheden over God. De Bijbel moet je lezen als één groot, doorlopend verhaal. Het verhaal van God, die altijd en vanaf het allereerste begin de wereld heeft gezocht en de wereld wil vullen met zijn liefde.

'In het begin schiep God de hemel en de aarde'. De eerste zin van de Bijbel. God wilde een wereld. Een wereld waarop Hij in volmaakte harmonie met mensen zou samenleven. Maar wij mensen verknoeiden het, de wereld raakte los van God, het leven op aarde werd duister en lelijk.

Maar God gaf niet op. In die duistere en lelijke wereld riep Hij Abraham: Kom, Abraham, ga met Mij mee, Ik zal je maken tot een groot volk. Genesis 12. En, zei God erbij: *'In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden'*. Zegen voor de wereld zou er komen – langs die ene, Abraham, en het nageslacht dat hij zou krijgen.

Het beeld blijft in andere teksten. God zoekt de wereld. Hij bevrijdt Israël. Exodus 19: Jullie zijn mijn 'kostbare bezit'. Maar de wereld als geheel is dichtbij. *'De hele aarde behoort Mij toe'*, zegt God. Jullie zullen een koninkrijk van priesters zijn op die aarde. De mensen gewijd aan God, priesters die de zegen van Abraham naar de mensen brengen.

Maak ze jaloers, zegt God vlak voordat de Israëlieten Kanaän binnen trekken, alle volken om je heen. Deuteronomium 4. Leef zo dat ze zich afvragen: *'Wat is dat grote volk wijs en verstandig!'* Dat gaat over een manier van leven leiden die wijst naar God. Welk volk heeft een god zo dichtbij als God is?

Salomo bouwt de tempel. Gods huis op aarde. Als die tempel wordt ingewijd bidt Salomo: Als de vreemdeling komt, God, luister naar hem en doe wat hij vraagt. 1Koningen 8. Uitgerekend de tempel – die centrale plek – laat dit huis als een magneet werken op mensen van buiten Israël.

Later inspireren de profeten met beelden van de toekomst. Jesaja 60 bijvoorbeeld. In die tijd lagen Jeruzalem en de tempel er triest bij, voelden mensen zich lamgeslagen. Welke hoop hebben wij nog? Maar Jesaja zegt: God zal naar de wereld komen met licht, en de volken zullen komen naar dat licht. *'Volken laten zich leiden door jouw licht'*.

God is missionair, vanaf het allereerste begin.

In Jezus komt het samen **dia**

En dan komt die overbekende tekst – Johannes 3, 16: *‘God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven geeft’*. Zo bekend, bijna afgezaagd.

Maar lees hem eens vanuit die teksten uit het Oude Testament. Die teksten werken ergens naartoe, wachten op vervulling. Ze zijn een soort aanzwellend slotakkoord, toewerkend naar een hoogtepunt, en dan is het daar, barst het los, waar alles naartoe heeft gewerkt. Jezus. Hij belichaamt Gods verlangen. Hij brengt de wereld terug bij God. Hij voert Gods missie uit. Gods enige Zoon.

God heeft de wereld lief – en de wereld, dat is heel breed en uitgestrekt. Niet een klein groepje geselecteerden, zegt Jezus in gesprek met de Joodse geleerde Nicodemus. Het waaiert breed uit. God heeft de wereld lief.

Daarom geeft God zijn eigen Zoon – in zijn enige Zoon wordt Gods verlangen voor de wereld werkelijkheid. Langs Hem gaat het. Hij zal dat doen, Hij alleen kan dat doen, Jezus, de enige Zoon van God. En Hij geeft er zijn leven voor.

Opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft – een wereldwijd aanbod. Iedereen mag erbij. Iedereen wil God bereiken. Voor iedereen heeft Hij goed nieuws. De belofte van eeuwig leven door Jezus zijn Zoon.

Maken wij het geloof en onze band met God niet vaak veel te individualistisch? Ik denk het soms echt. Alsof het allemaal en alleen om ons persoonlijke geluk gaat. Dat ik in de hemel kom. En dat Jezus daarvoor zorgt. Bij God ligt de focus veel breder. Hij zoekt de wereld. En geeft niet op voordat die hele wereld is gevonden.

Kijk maar verder. Jezus stuurt zijn discipelen de wereld in om zijn getuigen te zijn¹. De Heilige Geest geeft de energie en de taal. Paulus zegt in zijn brieven dat in Jezus God de wereld met zichzelf heeft verzoend². En in Openbaring komt het begin terug. *‘Ik zag een*

¹ Hand 1, 8

² 2Kor 5, 19

*nieuwe hemel en een nieuwe aarde*³. Alles nieuw. De cirkel is rond. Gods sjaloorn wordt werkelijkheid.

'*Zending is de moeder van de Bijbel*⁴, kwam ik bij iemand tegen. Missie is een ander woord voor zending. De hele Bijbel ademt missie. Gods missie draagt de hele Bijbel. Van a tot z.

God betreft jou erbij **dia**

En weet je wat nou zo mooi is aan God? Dat Hij mensen inschakelt bij zijn missie. Jij, ik, wij, wij mogen staan in die weergaloze beweging, meegenomen worden in die kracht. God betreft jou erbij.

Elke themadienst staat hier een vuurtoren. Een bakentje van licht. In deze vuurtoren kun je God zien. Hij knipt het licht aan in een donkere wereld. Met zijn licht zoekt Hij de wereld. En wij, wij zijn de vuurtorenwachters. De mensen die het licht bedienen, laten ronddraaien, zodat het schijnt in banen van licht over de donkere oceaan van de wereld.

Ik kwam deze zin: *'It is not the church of God who has a mission in the world, it is de God of mission who has a church in the world'*. Het is niet de kerk van God die een missie heeft in de wereld, het is de God van missie die een kerk heeft in de wereld. Zo dus: God, de God van missie, en wij, zijn kerk, de mensen op aarde, die zijn missie in de wereld uitvoeren.

Want ook jij en ik, wij zijn van Abraham. Hij is de vader van alle gelovigen, zegt Paulus⁵. Dan net als hij geroepen om tot zegen te zijn voor de hele wereld. Net als Israël de priesters die zegen van God brengen naar de wereld. In Jezus komt het allemaal samen. Hij is het licht dat God aanknipt in de wereld en dat wij samen mogen laten schijnen tot zegen van alle mensen.

De kerk noemen wij vaak het lichaam van Jezus. We betrekken het meestal op hoe we onderling samenleven: allemaal verschillende lichaamsdelen, samen één lichaam. Maar plaats het eens in een breder perspectief. Jezus' lichaam op aarde zijn wij. Hij, het Hoofd,

³ Opb 21, 1

⁴ Petra de Jong-Heins e.a. (red.), *Betrokken in Gods missie*, p. 15

⁵ Rom 4, 16

wij zijn lichaamsdelen. Zijn handen die mensen aanraken. Zijn voeten die de wereld in gaan. Zijn hart dat klopt voor anderen. Zijn ogen die zien. Zijn mond die spreekt. De belichaming van Jezus op deze aarde – jij, ik, wij samen.

Misschien voelt het niet altijd zo. Handen sluiten zich toe, ogen wenden zich af, harten worden koud. Wij, echt, Jezus' lichaam op aarde? dus het wordt toch nooit wat. Dat is doemdenken. Neem er afscheid van. Laat het plaats maken voor verwachtingsvol, hoopvol denken. Jezus' licht gaat schijnen. En Gods werk gaat altijd door. Hij betreft jou en mij in zijn missie.

En zo kan dat eruit zien **dia**

Moeten wij missionair zijn? Ook een vraag die een van de kringen teruggaf. Moeten demotiveert. Moeten verlamt en zuigt leeg. Niet wat God wil. Hij wil motiveren, in beweging brengen, bezielen met zijn Geest.

Zie de kerk als Gods confettikanon in de wereld, kwam ik tegen bij iemand. Mensen, Gods koninkrijk komt. Het feest kan alvast een beetje beginnen. Daar waar het licht van Jezus gaat schijnen. Waar iets van Gods missie zichtbaar en voelbaar wordt.

Maar hoe dan? Hoe kan dat eruit zien? Je kunt er verlegen mee zijn. De straat op, mensen bekeren, zieltjes winnen? Zorgen dat de kerk groeit? Kijk er liever anders naar. In de Anglicaanse kerk in Engeland zijn eens vijf 'marks of mission' bedacht. Vijf manieren waarmee je kunt meedoen met Gods missie op aarde.

De eerste: *vertellen*. Het evangelie vertellen, getuigen van Jezus in de wereld. Tell, in het Engels. De tweede: *vormen*. Nieuwe gelovigen vooruit helpen om volgeling van Jezus te worden. Teach, in het Engels. De derde: *voorzien*. Voorzien in de nood van mensen, waar je die ook maar tegenkomt. Tend in het Engels. Dan de vierde: *verzetten*. Je verzetten tegen onrecht en geweld in de wereld, vrede en verzoening nastreven. Transform in het Engels. En tenslotte: *verzorgen*. Je inspannen voor de bescherming van de schepping en het leven op aarde vernieuwen. Treasure in het Engels.

Vijf marks of mission. Vertellen, vormen, voorzien, verzetten, verzorgen. Richt je daar op. Meer dan genoeg om te doen. Groei van Gods koninkrijk is iets heel anders dan groei van de kerk... De wereld ligt braak. En je hoeft ook niet allemaal een en hetzelfde te doen. De

een kan goed vertellen, de ander voorzien, weer een ander verzetten. Doe wat God je geeft om te doen.

Misschien herken je zelfs sommige al bij jezelf, of komen ze terug in hoe je samen kerk bent. Vertellen, vormen, verzetten, of een ander. Hoe mooi is dat. Denk niet te snel van jezelf of van je kerk dat je niet missionair bent, daar niks aan doet. Denk ook niet dat missionair zijn betekent dat je allerlei dingen moet doen die jou overvragen.

Dia In een kring citeerde iemand een Amerikaanse zendeling: *'It's not complicated, just love the one in front of you'*. Prachtig gezegd. Dat is het dus. Meedoen in Gods missie. En wat een eer is dat!

Poll **dia**

Naar aanleiding van de vijf 'marks of mission'. In welke van de vijf ben jij graag actief?

1. Vertellen
2. Vormen
3. Voorzien
4. Verzetten
5. Verzorgen