

Ps 33, 18 – dankdag 2021

Votum/groet; WK 600; lezen Ps 33; overdenking; Ps 33: 5, 6; sheets mbt dankbaarheid; gebed 1; Dank u wel https://www.youtube.com/watch?v=dBRp9nBw6PI&ab_channel=Eatske; gebed 2; LB 978; gebed 3; collecte; HH 562; zegen

Bergschenhoek 3.11.2021

In het oog, in het hart **dia**

Heb jij je wel eens bekeken gevoeld? Iemand staarde je aan. Iemand hield je in de gaten. Niet zo fijn. Geeft een onveilig gevoel. Je wilt je aan die blik onttrekken. Weg jij met je starende ogen.

Heb jij je ook wel eens gezien gevoeld? Je had het een tijdje moeilijk. Je worstelde ergens mee. Of je was juist heel dankbaar en blij. En dat dan iemand is die je ziet. Ik zie wat je voelt, hoe je je voelt, waar je het moeilijk mee hebt. Dat is mooi om mee te maken. Gezien worden. Iemand ziet je staan.

Het is mooi als wij mensen elkaar zo kunnen zien. Het gebeurt niet altijd. Maar als het gebeurt, doet het je meteen wat. Nog mooier is het als God het doet. Jou en mij zien. Ons zien staan. Weten wat je nodig hebt. Aanvoelen hoe het met je is. Daar gaat Psalm 33, 18 over. *Het oog van de HEER rust op wie Hem vrezen.* Bij God is het: In het oog, in het hart. Alle reden om met elkaar diep dankbaar voor te zijn!

De God die gaat over alles **dia**

Ik vind het een prachtig mooi lied, Psalm 33. Omdat het zo uitpakt over God en over Hem de loftrumpet steekt. Mensen van de aarde: er is een God in de hemel die gaat over alles en iedereen. Nee, het spreekt niet vanzelf om dat te geloven. Toen niet, vandaag al helemaal niet. Alles wat er gebeurde, hoe dingen fout kunnen lopen. Maar echt, het is zo, zegt de dichter van Psalm 33. God de HEER staat aan het begin van alles en iedereen. Hij heeft alles gemaakt. Onze aarde veilig gemaakt om er te leven: *Hij heeft het zeewater verzameld en ingesloten* – vers 7. En Hij heeft er maar één woord voor nodig: *Hij sprak en het was er, Hij gebod en het stond er* – vers 9.

En wij mensen, wij maken onze plannen en stellen er ons vertrouwen op. Neem de plannen die worden gemaakt deze dagen in Glasgow. Maar, zegt de dichter van Psalm 33, God staat boven al die plannen. Menselijke plannen zijn niet houdbaar, maar die van God wel. Zijn politiek geeft de doorslag. Zijn plan van aanpak zal slagen. *Het plan van de HEER houdt eeuwig stand* – vers 11.

Voel de zekerheid die daarvan uit mag gaan. Wij in onze woelige wereld. De klappen van corona. De zorgen over het klimaat. Mensen in hun inkomen aangetast door allerlei

maatregelen of door torenhoge energieprijzen. Het lijkt allemaal zo onbeheersbaar. Psalm 33 zegt: nee. Beheersbaar door God. Hij gaat over alles. Trek je daar aan op. Wees Hem daar dankbaar voor.

Blijft de aarde trouw **dia**

En deze God, wat zou Hij te maken willen hebben met ons bolletje aarde en de mensen die erop leven? Wij mensen, met onze machtsspelletjes, met ons slordige omgaan met wat God ons heeft toevertrouwd. De verdeeldheid die we laten ontstaan. Een weldenkend mens was er allang mee gekapt. Trekken aan een dood paard.

Maar zo niet God. Hij loopt er niet bij weg, kun je opmaken uit dit lied. Hij blijft trouw. Hij zoekt juist mensen op en verbindt zich aan hen. Hij vormt een volk, Hij kiest mensen uit om zijn volk te zijn – vers 12. Hij maakt zijn trouw aan de aarde zichtbaar. Ik laat jullie niet vallen, maar kom naar jullie toe, met liefde en ontferming.

God doet dat op een bijzondere manier. In Jezus, zijn Zoon, in alle kwetsbaarheid en onbeduidendheid. Mens onder de mensen. Maar zo is Gods plan. God is wars van onze machtsspelletjes en spierballentaal. *Brute kracht redt krijgsheren niet* – vers 16. De wereld wordt gered door deze mens, die Gods ontferming en zijn liefde zichtbaar maakt. De wereld krijgt toekomst omdat Hij alles nieuw zal maken.

Dat zegt alles over God: Hij blijft deze aarde trouw. Wat er ook gebeurt. Welke spelletjes er worden gespeeld. Hoe veel wij ook verknallen hier beneden. Hoeveel er ook mis gaat. God blijft erbij. Onze toekomst is vol van hoop. De God die gaat over alles blijft de aarde trouw. Iets om te bedenken, te zeggen, God ervoor te danken. Heer, onze wereld, kijk wat wij doen, maar u blijft trouw. En wat een zegen is dat!

En zijn oog rust op jou **dia**

Psalm 33 begint heel breed. God gaat over de hele kosmos. En komt dan uit bij mensen persoonlijk, bij jou en mij. *Gods oog rust op wie Hem vrezen*. De God van het heelal heeft persoonlijke aandacht voor jou, volgt jou met zijn liefdevolle blik. Even hiervoor ging het ook over het kijken van God. *Hij slaat de sterveling gade. Hij houdt het oog op allen die de aarde bewonen*. Dat is meer een kritisch kijken naar de mensen, wat zij doen, hoe zij omgaan met anderen, met de wereld.

Hier is het duidelijk anders: God oog rust op jou met liefde en ontferming. Je wordt gezien door God! En Hij, als een echte vader, springt meteen op als er gevaar dreigt. *Hij zal hen redden in doodsgevaar*. Misschien kun jij ervan meepraten. En is dat wat je dankbaar maakt. Door God gezien werd je in alles wat aan je trok en je werd weggetrokken uit narigheid en zorgen. Of er was gewoon elke dag een dak boven je hoofd en levensonderhoud, ook al zag

dat er soms somber uit. Misschien juist heb je hiervan niet zoveel gemerkt of zoveel als je zou willen. Die ziekte bleef, die behandeling sloeg niet aan, problemen werden groter in plaats van kleiner. Er leven genoeg mensen op deze aarde in ten hemel schreiende armoede. Er gaan en blijven mensen gebukt gaan onder hele moeilijke lasten. Misschien jijzelf dus ook wel. Maar weet dan dat je bij God nooit uit zicht bent geweest. Zo is het geweest en zo zal het blijven. Wat er ook gebeurt. Hoe gek alles zal blijven gaan. Wij zijn, jij bent en ik ben bij God in het oog. En bij God in het oog betekent altijd bij Hem in het hart!

Amen