

Matt 27, 42 – goede vrijdag 2021

Via Dolorosa; votum/groet; Man van Smarten (Sela); gebed; lezen Matt 27, 27-50; kaars doven + In deze stilte (Sela); preek; Opw 775; evt. filmpje

<http://www.youtube.com/watch?v=U-nKQ5QZqDc>; gebed; Opw 509; zegen; collecte met 'Door Hem volbracht'

Bergschenhoek 2.4.2021

Om je kapot te lachen **dia**

Het was een zieke vertoning. Om misselijk van te worden. Jezus' executie aan het kruis. Op zichzelf al een marteling ten top. Maar toen kwam er ook nog de spot van alle omstanders bij. Wat bezielt mensen toch soms? Ze staan er gewoon bij te lachen. Ze lachen Hem uit, Hem daar aan het kruis. Ramptoerisme is er niks bij. Ze doen samen nog even een flinke schep boven op het lijden van Jezus dat er al is. Expres en bewust maken ze het nog erger. Moet dit er ook nog bij? Ja, dit moest er blijkbaar ook nog bij. Jezus was om je kapot over te lachen. Hier loopt het dus op uit: zijn weg door het leven. Hier beweegt het zich naartoe. Om hier en nu keihard, massaal en intens te worden uitgekotst door iedereen! En Jezus? Hij hing daar maar in die hel van spot en afwijzing. Niks zei Hij. Niks deed Hij. Hij hing daar zwijgend en stil. Waarom deed Hij dat? En wat betekent het? Daar wil ik het met jullie over hebben op deze dag, in deze avond van Goede Vrijdag.

Is dat nou de Zoon van God? **dia**

Doodeng zoals dat kan gaan. Het middelpunt worden van een haatcampagne bedoel ik. Soms lees je erover. Hoe iemand zomaar ineens wordt bedolven onder haatmails, scheldtweets, bedreigingen. Even eerder werd je misschien bejubeld, hief iedereen je op het schild. Maar er zijn er een paar die heel listig wat dingen over jou weten te verdraaien en het leed is geschied. Je wordt *geframed* als een slechterik, oplichter of nietsnut. En de hele wereld valt over je heen. Zoiets gebeurde ook met Jezus. Een paar dagen geleden bejubeld. Nu alom uitgekotst en belachelijk gemaakt. Het lukte de Joodse leiders toch maar mooi, om Jezus zo te 'framen' dat iedereen zich van Hem afkeert.

Iedereen lacht Hem uit. Hij vond zichzelf een koning? Nou, dan gaan we Hem ook zo behandelen, zeggen Romeinse soldaten. Ze maken er een mooie show van. Hij dacht

dat Hij de Zoon van God was? Nou, mooie Zoon van God, lachen alle voorbijgangers en leiders. Daar hang je dan met je sterallures! *Als je de Zoon van God bent, kom dan van dat kruis af!* De stem van satan van het begin resoneert. Hier begon Jezus' lijdensweg mee. *Als je de Zoon van God bent*, zei satan in de woestijn, *spring van de tempel, maak van die stenen brood...* Nu komt de stem terug. *Als je de Zoon van God bent!* Grijp dan in. Doe iets. Je hebt toch macht. Dit heeft toch niks met God te maken, dit hangen aan kruis, geslagen en gemarteld worden. Als je de Zoon van God bent, laat je macht dan zien en voelen! Kom van dat kruis af! Red jezelf! Maar dat doet Jezus dus niet. Zichzelf redden. Van het kruis komen. Wat een lachertje ben je dan! Zoon van God... Ja ja. Om je kapot over te lachen. Een echte God laat niet zo met zich sollen...

Jezus nog elke dag belachelijk gemaakt **dia**

Zo ging het dus. Van Jezus en van alles waar Hij voor stond werd een lachertje gemaakt. Alles in de gek getrokken. De tempel afbreken en in drie dagen opbouwen? De Zoon van God zijn? Om je kapot te lachen... Het is aangrijpend om te lezen. Wie hangt hier? De eeuwige Zoon van de Vader. God zelf als mens verschenen. De door God geliefde Zoon. De meest pure mens ooit. Alleen maar genade stroomde uit zijn ogen. Alleen maar liefde kwam uit zijn mond. En dan dit... Zo tot de grond toe worden af geserveerd.

Lieve mensen, gebeurde dat alleen toen? Wordt niet nog steeds vandaag elke dag van Jezus en alles waar Hij voor staat een lachertje gemaakt? Ik heb het dan niet eens over allerlei mensen vandaag die het leuk vinden om met Jezus de draak te steken. Ik heb het misschien ook over jou en mij, of over ons mensen samen. Hoe we in ons leven, bezig zijn of samen kerk zijn van Jezus een aanfluiting maken. In ons werk niet zo trouw en toegewijd als Jezus. In onze relaties niet zo liefdevol en vergevingsgezind als Jezus was. In hoe we er zijn voor anderen, lang niet zo dienstbaar als Jezus. In onze kerk meer gekibbel en geruzie tussen gezinsleden dan de familie van verloren zonen en dochters die Jezus in het leven riep. Zo kan ik wel even doorgaan. Wordt Jezus niet nog elke dag belachelijk gemaakt?

En bij wie van ons knaagt het nou nooit? Die vraag: Is dit nou God? Hoe kan deze lijdende, zwakke figuur *God met ons* zijn? Is Hij het, de man die Gods glorie laat zien op aarde? Alsof wij dat wél toejuichen. Lieve mensen, Jezus hangt nog steeds elke dag midden in de spot van de wereld en van de mensen.

En Jezus blijft maar hangen **dia**

En Jezus? Hij hangt daar maar. Zegt niks. Doet niks. Hij laat het allemaal over zich heen komen. Toen in het begin, in de woestijn, toen was de duivel er om Jezus op de proef te stellen. Hij gebruikte dezelfde woorden als de mensen nu. Als je de Zoon van God bent... Toen had Jezus nog een weerwoord. Hij haalde teksten uit de Bijbel aan om satan van replek te dienen. Nu is het stil. Hij doet er het zwijgen toe. *Kom van dat kruis af*, roepen de mensen en de Joodse leiders, *dan zullen we in je geloven*. Maar dat doet Jezus nou net niet. Hij komt niet van het kruis af. Hij blijft er aan hangen. Hij laat alles stil over zich heen komen.

Wat vind jij daar eigenlijk van? Jezus blijft maar hangen. Dat is niet de Jezus die wij willen. Toch? Zou toch veel mooier zijn: Jezus komt van het kruis af. Hij laat zijn macht zien. Hij snoert zijn tegenstanders de mond. Hij laat pijn ophouden. Hij laat onrecht stoppen. De slechteriken pakt Hij aan. De kleintjes en de vertrappen trekt Hij naar zich toe en omhelst hen. Zou dat niet een veel fijnere Jezus zijn? De Jezus die al die enorme problemen in onze wereld en in onze levens oplost. Want dat willen we toch? Oplossingen. Antwoorden. Duidelijkheid. Hoe eerder hoe beter. Ja, laat Jezus van dat kruis af komen en ingrijpen. Nu!

Maar Jezus doet het niet. Die Jezus krijgen we niet. De Jezus die van het kruis af springt en met sterke hand ingrijpt. Nee, hoe harder Hij wordt uitgekotst, hoe meer belachelijk gemaakt, hoe meer wij met z'n allen tegen Hem schreeuwen '*Kom van dat kruis af*', des te meer zal Hij blijven hangen. Des te intenser zal Hij alle spot en geroep over zich heen laten komen. Nee, het is niet de Jezus die we willen. Wél de Jezus die we krijgen. En, zeg ik jullie: de Jezus die wij nodig hebben. Precies die. De Jezus die blijft hangen.

Liefde die volhoudt – alleen dat zal ons redden **dia**

Ja, lieve mensen, die Jezus hebben we nodig. Zo is Hij van de allergrootste en meest verstrekkende betekenis. Door te blijven hangen aan het kruis. En er niet van af te komen. Door alles over zich heen te laten komen. Zo komt het koninkrijk van God op aarde. Niet in de weg van geweld en machtig ingrijpen. Maar in de weg van liefde die zichzelf geeft, liefde die volhoudt en volhoudt, die alles op zich neemt, helemaal tot het bittere einde. Antwoorden, oplossingen en *quick fixes* zullen ons niet redden. Die

gaan niks veranderen en verbeteren. Een Jezus die van het kruis af zou zijn gekomen – we waren er geen bal mee opgeschoten. Alles blijft bij het oude en wij zitten als ratten in de val.

Maar Jezus bleef hangen. Dat is het goede nieuws. Dat hebben we nodig. Liefde die volhoudt. Dat is wat Jezus daar liet zien. Liefde die blijft en die geen stap opzij zet. Hoe keihard de afwijzing ook, hoe verschrikkelijk kwetsend de spot, en hoe persoonlijk de aanvallen op Hem gedaan. Hoe gruwelijk alleen gelaten daar in die hel van dat kruis. Toch blijven liefhebben. Niet terugslaan. Niet van je af bijten. Niet je vuisten ballen. Maar het uithouden. En toch heb Ik jullie lief. Zo hangt Jezus daar midden in een wereld en oog in oog met al die mensen die van Hem een lachertje maken. Hij kiest voor liefde. Voor stille, zelf opofferende liefde. En zo redt Hij de wereld en ons erbij.

Die liefde hebben we nodig. Wijzelf. Onze hele wereld. Die liefde zal redding brengen. Dat is wat ik geloof. Ik wil vanaf nu geloven in liefde die volhoudt. Jezus liet het zien. En Hij wil erin gevolgd worden. Door jou en mij. Net zo. De mensen kunnen roepen. Alles in de gek trekken. De kerk kan tegenvallen. Wij samen kunnen van Jezus een lachertje maken. Maar we blijven liefhebben. Wat jij ook zegt, wat jij ook doet, hoe hard je ook lacht en uitlacht, we kiezen voor de liefde. Liefde die volhoudt. Want ja, alleen dat zal ons redden!

Amen