

Luk 2, 7 – kerst 2019
Votum/groet; WK 118; gedeelte kids; lezen Luk 2, 1-20; Wijs mij de weg (Sela); preek; WK 137; filmpje; King of Kings; gebed; collecte; LB 506; zegen
Bergschenhoek 25.12.2019

### *Zij wikkelde hem in een doek... dia*

Het is het eerste dat met Jezus gebeurde na zijn geboorte. Maria wikkelde hem in een doek... Zo gaat het altijd met de geboorte van een baby. Meteen na de geboorte worden kleine baby's gewikkeld in een warme doek of deken. Jezus dus ook. Ook Hij kwam zo op deze wereld. De gewoonheid druipt er vanaf. Klein en kwetsbaar. Een lijfje dat warm gehouden moet worden.

In Jezus' geval komt er naast de gewone kwetsbaarheid nog een portie nederigheid en een vleug armoedigheid bij. Maria legt Jezus weg in een voederbak. Er was geen ruimte voor een bevalling in het nachtverblijf van de stad. Jezus wordt geboren in een bijgebouw, een dierenverblijf. Het onderstreept nog eens hoe Jezus komt. *Hij kwam bij ons heel gewoon.* Zonder enige status, zonder enige luxe. Een in doeken gewikkeld kind liggend in een voederbak. Zo komt Jezus ter wereld. Klein, kwetsbaar, gewoner dan gewoon.

**Dia** Zo komt God dus op aarde. Want dat is het verhaal van Kerst. Dit kind is de Zoon van God. In Hem komt God zelf in ons midden staan. Dat is wat Kerst zo ongelooflijk maakt, bizar mag je wel zeggen: zó komt God op aarde, in alle simpelheid, eenvoud en kwetsbaarheid. De koning van het universum, die de wolken als zijn wagen heeft, die zon, maan en sterren hun plek geeft, Hij laat zich wikkelen in pure menselijkheid en kwetsbaarheid. *God komt in kwetsbaarheid – zijn naam is Jezus.*

### *Gods kwetsbaarheid redt dia*

Het is niet zomaar een detail dat Lukas vertelt. *Zij wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak...* Later in het verhaal krijgt juist dat hele normale en gewone, juist die pure menselijke kwetsbaarheid van Jezus, een bijzonder gewicht. Als de engel tegen stomverbaasde herders zegt: *'Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een kind vinden, gewikkeld in een doek en liggend in een voederbak...'* Een teken, met andere woorden: het zichtbare bewijs van wat deze engel net heeft gezegd. Er is een Redder geboren. De beloofde zoon van David is gekomen. Hij zal zijn volk redden. Hij zal op deze wereld orde op zaken stellen. Ga op weg om de Verlosser die God heeft

beloofd te ontmoeten. Bekijk met eigen ogen hoe God omziet naar zijn volk. Hij is het. Dit kind. Gewikkeld in een doek, slapend in een voederbak, sabbelend op een speen...

Zie je? Dat kwetsbare is niet zomaar een bijkomstigheid. Het is precies waar het om draait. Alles wordt eraan opgehangen. Zo komt Gods nieuwe wereld. In de weg van kwetsbaarheid worden hemel en aarde gered. God zelf daalt af in onze wereld vol duisternis, dreiging en geweld. Hij geeft antwoord op al dat geweld van ons, ons kwaad, onze menselijke boosheid en verzet. Zijn antwoord is dit kind, dat daar in zijn voederbakje kwetsbaar ligt te zijn. *'Geen hemelse bulldozer die met één beweging alle ellende aan de kant schuift'*, las ik bij iemand, *'geen hemelse legermacht die met grof geschut orde op zaken stelt, geen hemelse krachtpatser die wel even zal zeggen hoe het moet'*. Gods antwoord op dreunende laarzen is een baby. Tegenover ons geweld zet God niet nog meer geweld, maar kwetsbaarheid en liefde.

De kleine Jezus gewikkeld in een doek... In dat ene beeld vang je precies waar het met Kerst allemaal om gaat. God komt in kwetsbaarheid – zijn naam is Jezus. Gods kwetsbaarheid redt!

### *Gods kwetsbaarheid als contrast* **dia**

Ik vind het zo God ten voeten uit. Zo geniaal. Zo gedurfd. En tegelijk zo messcherp. God heeft er totaal geen moeite mee om klein en kwetsbaar te worden. Sterker nog: Hij hangt er alles aan op. Daardoor ga ik jou verlossen. Daardoor ga Ik deze wereld veranderen en nieuw maken.

Het is zo totaal anders dan wij mensen gewend zijn. Kracht, spierballen, stoere taal, fysiek geweld – daarmee proberen wij verschil te maken. Lukas vertelt over keizer Augustus. Gaius Octavianus is zijn echte naam. Keizer Augustus werd hij. De Verhevene betekent dat. Hij liet zich aanbidden als God op aarde, als de Heer – de Kurios – van alle mensen. Rond Jezus' geboorte liet hij zijn macht voelen tot in alle uithoeken van zijn keizerrijk met die volkstelling van hem. In die wereld wordt Jezus nog steeds elk jaar geboren. Vandaag heten ze geen Augustus meer, maar Trump, Putin, Erdogan. De mannetjesputters anno nu. De leiders die invloed hebben en dingen voor elkaar krijgen. Zij weerspiegelen hoe wij met elkaar op deze wereld denken over macht, over grootheid, over invloed. Met kracht krijg je dingen voor elkaar, met je breed maken los je de problemen op.

Maar dit jongetje Jezus is de echte Kurios, vertelt Lukas. De echte Heer van alle mensen. Om Hem draait de geschiedenis van hemel en aarde. Hij met zijn kwetsbaarheid, gewikkeld in een doek en weggelegd in een voederbak. Wie heeft het

vandaag ngo over Augustus? Wie zal het over honderd jaar nog hebben over Trump of Putin? Maar Jezus is er dan nog steeds. Die kwetsbaarheid van Hem blijkt het laatste woord te hebben. Hij krijgt daarmee voor elkaar wat niemand van ons lukt: echte verandering, echt orde op zaken, een nieuwe wereldorde. Zie je: Gods kwetsbaarheid als contrast. Dat jochie Jezus dat daar de wereld van onderop aan het bekijken is vanuit zijn doek en voederbak, veegt de vloer aan met al dat denken van ons mensen over kracht, succes en invloed en rekent ermee af. Jullie gaan niet gered worden met stampende legers en botte kracht. De zachte kwetsbaarheid van God, zichtbaar in de graaiende babyhandjes van Jezus, die gaat het doen! God komt in kwetsbaarheid – zijn naam is Jezus!

### *Gods kwetsbaarheid als levensles* **dia**

Lieve mensen, dat is dus Kerst: God komt in alle kwetsbaarheid en zijn naam is Jezus. Vaak vertedert dat. Een baby vertedert. Maar dit jongetje is niet alleen gekomen om te vertederen, maar om te schokken en de hele wereld op zijn kop te zetten. Hij zet je stil!

Want hoor je hoe God ons geweld aan de kaak stelt, onze manier waarop wij onszelf altijd maar groot en breed willen maken? Wat is dat toch met jullie: de sterkste willen zijn, de gevierde man of vrouw, je vuisten, van je afslaan en een grote mond opzetten? Heeft het je ooit wezenlijk verder gebracht? Met Kerst daagt God jou en mij en de hele wereld uit om mee te gaan in zijn beweging. Durf jij klein en kwetsbaar te worden? Ben jij bereid daarmee verschil te maken in de wereld van vandaag? *'Hier is God al zo nederig. En hier mogen wij het leren'*, zei de kerkvader Augustinus. Gods kwetsbaarheid als een levensles dus. Kijk naar Jezus. Consequent volgehouden kwetsbaarheid. Mens onder mensen. Geen harnas om zich in te verstoppen. Altijd met open vizier naar de mensen. Nooit uit de hoogte. Altijd echt naast de ander gaan staan. Geen drift en woede, maar liefde en mededogen. Geen wapens en botte kracht. Maar zijn armen in alle weerloosheid en kwetsbaarheid uitgestrekt aan het kruis.

Waarom houd ik mij dan altijd nog zo groot? Waarom doe ik me vaak sterker voor dan ik me echt voel? Waarom grijp ik altijd naar dat harnas van ongenaakbaarheid om mij te beschermen tegen pijn, tegen alles wat moeilijk is? Waarom kies ik zo vaak de weg van stoer en krachtig tegenover anderen staan in plaats van weerloos en kwetsbaar naast hen? Ik wil het niet meer. Ik wil kwetsbaar zijn als Jezus. Ik wil niet meer de vuisten ballen tegen andere mensen, maar mijn handen naar ze uitsteken en hen aanraken. Ik wil niet meer immuun zijn tegen pijn en verdriet, maar ze durven

voelen en toegeven dat ik het soms ook niet meer weet. Ik wil geweld en boosheid die ik tegenkom niet beantwoorden met nog meer geweld, maar met liefde en mededogen. Want God komt in kwetsbaarheid en zijn naam is Jezus. Zijn kwetsbaarheid is mijn levensles!

*Zij wikkelde hem in een doek... dia*

Wat een prachtig detail in het kerstverhaal, vind je niet? Zo klein, maar tegelijk veelzeggend. Jezus in een doek gewikkeld. Gods kwetsbaarheid ten voeten uit. Kwetsbaarheid die redt. Kwetsbaarheid die een contrast is. Kwetsbaarheid die een levensles is. Kwetsbaarheid die jou en mij het leven belooft. De weg van Jezus is het. De manier waarop God komt onder de mensen. De enige manier waarop jij als mens bij Hem kunt zijn, in zijn gezelschap je je kunt ophouden. Door zelf kwetsbaar te zijn. Je zult zien hoe het je leven gaat kleuren. Heel maakt. Hoe je leven pas daardoor, door zelf kwetsbaar te durven zijn, zin en betekenis krijgt. Omdat jij je pantser af doet. Omdat jij neerknielt voor het kind van Bethlehem. Omdat jij mee durft te gaan in de beweging van God en bereid bent om daarmee verschil te maken in de wereld van vandaag, echt een nieuw en ander geluid te laten horen in onze door macht en grootheid geobsedeerde wereld. Van die stoere en krachtige figuren – daar hebben we er al genoeg van. Maar mensen die kwetsbaar durven zijn zoals Jezus kwetsbaar was – daarvan heeft de wereld er pas echt nodig! Zie Hem liggen. Jezus, in zijn pure, ingewikkelde menselijke kwetsbaarheid. Zo komt God op deze aarde, in kwetsbaarheid – Jezus is zijn naam!

Amen