

Joh 14, 6 – in serie ‘Jezus stelt zich voor’
Votum/groet; Ps 125: 1, 2, 4; gebed; LB 534 (begin kicl); lezen Joh 14, 1-14; GK 198; preek; LB 381: 1-4; viering ha met LB 653; LB 381: 6 als dank; gebed; collecte; LB 416; zegen
Bergschenhoek 3.7.2022

Jezus als weg? dia

Waar denk jij aan bij: Jezus, de weg om op te gaan? Ik heb een aantal plaatjes op de beamer gezet. Kijk er even naar. Kies er een uit. Ik ben benieuwd welke je kiest.

De weg naar God dia

Ik ben de weg, zegt Jezus. Dat is alweer zo’n radicale, stellige uitspraak. Net als de andere ik ben uitspraken. Ik ben hét brood, Ik ben hét licht, ik ben dé deur. Ook hier: *Ik ben dé weg, dé waarheid en hét leven.*

De discipelen zijn in de war. Jezus gaat weg. Maar waarnaartoe? *Ik ga naar het huis van mijn Vader*, zei Jezus, Ik kom terug als Ik een plek voor jullie heb klaargemaakt. Ik haal jullie op en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. *Jullie kennen de weg naar waar Ik naartoe ga.* Dat snappen ze niet. *We weten niet eens waar u naartoe gaat, hoe zouden we de weg daar naartoe weten?*, vraagt Thomas. *Ik ben de weg*, zegt Jezus dan. En Ik ga naar God. *Ik ben de weg naar God.* De enige. *Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.*

De enige weg naar God. Kun je dat zo zeggen? Er zijn meer manieren om bij God uit te komen, zeggen veel mensen. Allah, Boeddha, het gaat om hetzelfde, toch? Het christelijk geloof heeft dus de waarheid in pacht. Voor je het weet zit je in zo’n debat: wie heeft er het meest gelijk?

Ik denk niet dat Jezus daar aan dacht. Hij spreekt tegen zijn leerlingen. Kijk niet naar anderen, begin maar bij jezelf. Ik ben de weg naar God. Ben ik dat echt? Let op: Jezus is geen wegwijzer naar God. Jezus zegt niet: doe dit, doe dat, leef goed, wees een goed mens, dan kom je bij God uit. Jezus is zelf de weg. Jouw weg naar God, jouw waarheid en jouw leven. Jouw alles. Jezus zelf is de enige weg naar God. *Niemand komt tot de Vader dan door Mij.*

Heel exclusief dus. De enige weg naar God. Ook de enige die jou en mij laat zien wie God is. Dat zegt Jezus een eindje verder. *Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.* Jezus is echt de enige weg naar God. De enige weg om bij God uit te komen. Maar ook de enige weg om

God te kennen. Wil je weten wie God is? Kijk naar Jezus. Jezus in de ogen kijken is God in de ogen kijken. Jezus zien is God zien.

Zoek jij God? Of ben je de weg naar Hem kwijtgeraakt? Wil je weten wie God is? Kom bij Jezus. Hij is de weg. De enige weg naar God.

De weg die veilig is **dia**

Maar de ene weg is de andere niet. Er zijn veilige wegen. Goed aangelegd. Mooi asfalt. Er zijn ook onveilige wegen. Diepe gaten. Gevaarlijke bochten. Dodenwegen zeggen we dan. Soms zijn wegen niet duidelijk. Je loopt maar op goed geluk. Dat kan ook gevaarlijk zijn. Of je raakt de weg kwijt en verdwaalt hopeloos. Waar vind ik de weg die veilig is?

Dat vragen Jezus' leerlingen zich ook af. We weten de weg niet. Wat is voor ons de goede weg? Goeie vraag. Wat is de goede weg? Misschien herken je die vraag. Welke kant moet ik op? Je zou overzicht willen, zodat je kunt inschatten of deze weg voor jou de goede is. Er zijn wegen die gouden bergen beloven. Ze zien er vaak prachtig uit. Ze trekken aan je: kom, laat mij jouw weg zijn. Op mijn weg vind je het geluk waar je naar verlangt. Een fijn, mooi leven, je doet het goed bij de mensen, je hebt genoeg om van te leven, je wordt vrij en onafhankelijk. Waarom God, waarom Jezus? Ik ben jouw weg omhoog.

Vragen die op je af komen. Als je jong bent en het leven strekt zich voor je uit. Waarom zou je de weg van God en van Jezus kiezen? Niet altijd een aantrekkelijke weg... En Jezus, de enige weg? Kan ik niet kiezen voor meer wegen? Ja, dat zijn moeilijke vragen. Maar kijk goed, kijk scherp, kies niet zomaar voor een weg. Die wegen die gouden bergen beloven – maar al te vaak maken ze het niet waar. Niks vrijheid, helemaal niet zo gelukkig. Je wordt alleen gelaten op die weg. Het leek zo mooi. Maar feitelijk: de dwaalweg, de leugen en de dood... Die wegen zijn er ook.

Ik hoor in Jezus' woorden dan ook: laat je de kop niet gek maken. Ik ben de weg die veilig is. Wat Ik beloof, maak Ik waar. Ik ben de weg die echt omhoog gaat, de weg die echt kan geven wat jij ten diepste verlangt. Ik ben de goede weg, de echte waarheid en het volle leven. Laat Mij jouw weg zijn. Op deze weg zul je niet verdwalen. Op deze weg word je vastgehouden. Beveiligd. Want Jezus loopt mee. Hij baant de weg. Jezus is de weg, de waarheid en het leven, de weg die veilig is.

De weg naar huis **dia**

Ik ben de weg, zegt Jezus. De weg naar God. De weg die veilig is. Maar niet een gemakkelijke weg. Jezus als een soort snelweg die je met cruise control straight naar de hemel rijdt. Nee, daar geloof ik echt niet in. De weg die Jezus is, is een weerbarstige weg, een weg met moeilijke momenten. Een weg die kan gaan langs ravijnen en door diepe dalen. Voor de een anders dan de ander. Maar niemand wordt uitgezonderd.

In de gesprekken die Jezus heeft met zijn leerlingen bereidt Hij hen daar ook op voor. *De wereld zal jullie haten*, zegt Hij ergens. Je gaat het moeilijk krijgen. Gegarandeerd. Je zult je alleen voelen en aan je lot overgelaten. Komt het wel goed? Ze zullen er zijn: van die dalen in je leven. Zoals Jezus' leerlingen zouden meemaken: verzet, tegenwerking. Maar ook op veel andere manieren: je verdrinkt in je verdriet, gaat kopje onder in je depressie, bezwijkt aan je problemen. Waarom moet mijn weg zo gaan? Niet te begrijpen. Dan komt de druk om maar op te geven. Ik kan niet verder, ik wil niet verder. De weg is te moeilijk, de prijs te hoog.

Maar kijk dan naar Jezus. Hoe was zijn weg? Ook geen weg over rozen. Zijn weg bracht Hem aan het kruis, bloedend en gemarteld. Totale wanhoop. Diepe eenzaamheid. Waarom verlaat u mij, God? Zo ging Jezus' weg. Maar het was wel de weg naar huis, naar God, naar een nieuwe dag, een nieuwe morgen, de weg naar het koninkrijk van God. Jezus kent jouw weg. En als Hij zelf jouw weg is, dan weet je: ik ga niet alleen maar naar beneden, ik raak niet alleen maar verder van huis. Jouw weg zal niet doodlopen.

Want Jezus zal er zijn. Hij is jouw weg. En daarom: de weg naar huis. De weg naar thuiskomen bij de Vader, naar eeuwige liefde en ontferming. Jouw bestemming. Je zult hem bereiken met Jezus. Gegarandeerd. Ik haal jullie op, zei Jezus tegen zijn leerlingen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Hoe de weg ook gaat, altijd dat wenkende perspectief. Jezus is de weg naar huis.

De weg om op te gaan **dia**

Zo zegt Jezus: Ik ben de weg. Wat doet dat met je? Ik hoop dat je meer zegt dan: leuke informatie die Jezus geeft over zichzelf, interessant, moet ik nog eens over nadenken. Om daarna gewoon verder te gaan op je eigen weg. Jezus doet een appél op je hart, een uitnodiging met klem: Ik ben de weg, laat Mij dan jouw weg zijn, ga op de weg die Ik ben!

Lieve mensen, daar kom best veel bij kijken. Ik sta eigenlijk elke dag opnieuw weer voor die vraag. Geef ik me over aan Jezus? Vertrouw ik zó op Hem, dat ik Hem mijn weg laat zijn, mijn

ondergrond, de weg waarop ik ga? Dat is zo gemakkelijk nog niet. Je weet niet hoe die weg zal gaan. Hoe het zal zijn. Je zult mooie momenten kennen. Maar ook van die momenten dat je denkt: had u de weg nou niet een beetje makkelijker kunnen maken? Kijk hoe ik wegzink in de prut van mijn leven. En dan toch vertrouwen, jezelf overgeven aan Hem, je laten dragen, letterlijk en figuurlijk.

Ook op een andere manier komen Jezus' woorden elke dag weer opnieuw op je af. In praktisch opzicht. Ik ben de weg. Ga dan op Mijn weg. Kom in beweging. Ga de weg achter Jezus aan. Hier en nu. Jezus volgen. Zijn als Hij. Doen als Hij. Liefhebben. God eren met wat je doet en met wat je zegt. Je houden aan zijn geboden. Die weg volgen, consequent en vasthoudend. Je niet laten afleiden. Wat maar zo zou kunnen. Christenen werden in het begin 'mensen van de weg' genoemd. De weg achter Jezus aan. Prachtige naam. Hoe zit dat met jou, ben jij een 'mens van de weg'?

Lieve mensen, wat hebben wij te doen in deze doldraaiende wereld? Er komt zoveel op ons af. Klimaat. Stikstof. Oorlog. Individualisme. Materialisme. Kerk na corona. Soms zou je het van gekkigheid niet meer weten. Laat Jezus' woorden richting geven. Dat we het houden bij wat we echt moeten doen. Ons niet verliezen in grote verhalen en doortimmerde actieplannen. Maar ook niet in doelloosheid en apathie. Maar dat we blijven op de weg die Jezus is. Kost al moeite genoeg. Jezus mijn weg laten zijn. Hij, ons kompas door de wereld. Neem de uitnodiging aan. Ga op de weg die Jezus is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Vandaag nodigt Hij jou uit: Kom, volg Mij.

Slot dia

Is Jezus jouw weg? Zo ja, waar blijkt dat uit?

Amen