

Kol 3, 16 – liturgie van je leven 4
Opw 640; groet; Opw 334; gebed; LB 314 (begin kidsclub); intro thema vd dienst; lezen Kol 3, 1-17; preek; LvK 305 (einde kidsclub); gebed + Laat ons samen één zijn; heenzending met Kol 3, 12-18 BGT; collecte; Opw 167; zegen
Bergschenhoek 29.1.2023

Liturgie doe je samen **dia vóór lezing**

De liturgie van je leven. Ons jaarthema. Over hoe ons geloof *gevormd* wordt door liturgie, de momenten die we hebben om God te aanbidden en ons te richten op Hem. Vandaag de derde dienst. Liturgie doe je samen. Eerst een terugblik. We hebben gehad: 1) Liturgie wil impact hebben – de kerkdienst als heilig moment, waarin je samen komt te staan onder een open hemel. De kerkdienst beschouwen we vaak als de plek waar wij naar God gaan, maar het wil vooral de plek zijn waar God naar ons komt. 2) Liturgie wil je veranderen. Een kerkdienst beleven wij vaak als de plek waar wij ons geloof uiten, maar het wil vooral de plek zijn waar wij geloof innen. Een liturgie die verandert – denk daarbij niet aan een liturgie met steeds nieuwe dingen erin. Maar aan een liturgie die jou verandert.

Ik hoop dat het tot nu toe gelukt is om jullie mee te nemen in een andere, diepere manier van denken over liturgie. We denken er meestal vrij plat over: liturgie is het programma van de dienst, de liederen die we zingen, de muziek. Daar gaan ook vaak de gesprekken over. We hebben minder oog voor hoe liturgie de plek is waar God als het ware inbreekt in onze levens en ons geloof wil vormen. Liturgie gaat niet over onze verlangens, maar over God en wat Hij wil met ons leven. Dat besef zal onze kijk op liturgie verdiepen.

Vandaag is de vraag: Hoe kunnen we de liturgie van zondag doorzetten naar ons samenleven als gemeente? We hebben in de gemeente oefenplekken nodig om te leren leven in Gods koninkrijk. Dat kan niet alleen op zondag. Onze kringen komen in beeld, als mini-gemeenschappen van de kerk, als een plek om samen te oefenen in dat nieuwe leven dat God ons aanbiedt. Je zou kunnen zeggen: we gaan van de liturgie in de kerk naar liturgie in de kring. Vandaar: liturgie doe je samen. Kolossenzen 3, 16 is de leidraad: *‘Laat het woord van Christus in alle rijkdom in u wonen’*. We lezen daarbij Kolossenzen 3, 1-17.

Het woord van Jezus wil in ons wonen **dia**

Laat het woord van Christus in al zijn rijkdom in u wonen. Je zou kunnen zeggen: een soort samenvattende oproep van alles dat Paulus hiervoor heeft gezegd. Over je leven richten op Jezus, streven naar boven en wat aards is in je laten afsterven. Doe weg woede, drift, bedrog, hebzucht. Laat het woord van Christus in al zijn rijkdom in jullie wonen.

Het *woord* van Christus, zeg ik. Enkelvoud. Want dat staat er: laat het woord van Christus in al zijn rijkdom in u wonen. Niet: de *woorden* van Christus. Bij de woorden van Jezus kun je denken aan de dingen die Hij heeft gezegd. Het woord van Christus is meer. Dat is het evangelie van Gods liefde, het goede nieuws van zijn koninkrijk. Het woord dat jou aanzegt wat Paulus aan het begin van Kolossenzen 3 zegt: jij wordt met Jezus tot leven gewekt, jouw leven is met Christus verborgen in God, als Jezus terugkomt in zijn glorie, zul jij delen in die glorie. Het gaat om Gods woord. Gods mens geworden woord in Jezus. Het woord dat licht en leven geeft aan jou en mij.

Om dat woord draait alles in de gemeente. Laat het in jullie wonen. Als kern en basis van jullie gemeente. Wonen betekent thuis zijn. Geen gast op bezoek of logee voor één nacht. Thuis zijn. Niet verstopt in een hoekje op zolder. In alle rijkdom. Volop aanwezig, uitbundig en overvloedig. In elke kamer voelbaar.

Dat woord komt naar ons toe. We ontvangen het samen op zondag in de kerk. Vandaaruit wil het alle kamers van het huis vullen. Denk aan de cv ketel die het hele huis wil verwarmen. De warmte wordt in alle kamers voelbaar. Zonder cv ketel (of een andere warmtebron...) blijft het overal koud en onbehaaglijk.

En zo dus. Het woord van Jezus wil in ons wonen. Wat vind jij: woont dat woord ook hier in onze gemeente?

Zodat het ons verandert **dia**

Het woord van Jezus... Belangrijk om te beseffen bij dit woord: het is er niet om ons te informeren, maar ons te transformeren. Jou en mij veranderen. Dat je een andere weg

kiest. Wat aards in ons is laten afsterven. Nieuwe mensen worden die God weerspiegelen.

Daarom moet dat woord elke keer opnieuw klinken. Ons kompas is niet automatisch gericht op dat woord van Jezus. We richten de naald vaak op andere dingen. Daarom moet het klinken, elke keer weer ontvangen worden. Zodat jij en ik, de bewoners van het huis, ons kompas bijstellen, de naald de goede kant op duwen. Dan gaat het woord van Christus in ons wonen, thuis zijn.

Als dat woord in al zijn rijkdom in je woont, gebeurt er wat. Kijk in vers 12-15. Je wordt een ander mens. Je gaat je anders kleden. Er komt een make-over. Je gaat je kleden in innig meeleven, in goedheid, zachtmoedigheid en geduld, je gaat elkaar vergeven en verdragen, je trekt de kleren van de liefde aan en de vrede van Jezus gaat heersen in je hart.

Kleren aandoen. Doe je elke morgen. Spreekt vanzelf. Het is een soort tweede natuur. De kleren van de liefde aandoen – dat wil ook een tweede natuur van jou en mij worden. Natuurlijk trek ik deze kleren aan. Hier voel ik mij goed bij. Dit zijn de kleren die bij mij passen.

Het woord van Christus wil je veranderen. En veranderen kost tijd. Nieuwe dingen aanleren kost tijd. Zoals je auto leert rijden. Van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Autorijden wordt een automatisme. Om zover te komen moet je oefenen en nog eens oefenen. Als het een keer fout gaat, niet stoppen, maar blijven oefenen. Zo is het ook met de kleding van de liefde. Oefenen en blijven oefenen. Het duurt even, maar eens is het zover. Het kleed van de liefde zit je als gegoten.

Jezus woord wil in ons wonen. Zodat het ons verandert.

Daar hebben we elkaar bij nodig **dia**

Van bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam. Hoe komen we zover? Alleen maar met elkaar, maak ik op uit Paulus' woorden. In de verzen 12-16 staat een paar keer het woord 'elkaar': verdraag elkaar, vergeef elkaar, onderricht en bemoedig elkaar. Alle woorden die Paulus gebruikt kun je alleen leren in contact met anderen: meeleven, zachtmoedigheid, goedheid, geduld, liefde, vrede.

Transformeren. Oefenen zei ik al. En nu komt erbij: oefenen met elkaar. Onderling die dingen die Paulus noemt in de praktijk brengen, op elkaar uitproberen. We zijn broers en zussen, kinderen van dezelfde God, huisgenoten van elkaar. Mooie plek om te beginnen. Hier kun je voorzichtig de eerste stappen zetten en er steeds meer aan gewend raken: innig meeleven, zachtmoedigheid, elkaar verdragen en vergeven. Soms gaat het fout. Maar we zijn ook nog aan het leren. Fouten maken mag. Dan beginnen we gewoon weer opnieuw. Stapje voor stapje komen we verder.

Waar dan? Dat kan nooit alleen de kerkdienst zijn. Veel te weinig tijd om te oefenen. Koffie drinken na de kerk, of een praatje op het kerkplein – er is meer nodig. Elkaar onderrichten, elkaar bemoedigen, elkaar verdragen en vergeven. Die dingen kunnen beter in een kleinere groep. Daarom hebben wij kringen in onze gemeente. Ze zijn er niet voor de leuk. Het zijn de plekken om ons te oefenen in de dingen die Paulus noemt. Met elkaar meeleven, geduld hebben met elkaar, elkaar verdragen en vergeven. We helpen elkaar om de kleren van de liefde aan te trekken. Onze kringen zijn een belangrijke manier om het woord van Christus in al zijn rijkdom in ons te laten wonen.

Wat ik bijzonder vind: Paulus gebruikt woorden die 'liturgisch' zijn: onderricht, vermaan, bemoediging, elkaar zingen. Je kunt er een mooi verband uit afleiden. De liturgie van zondag met z'n allen bij elkaar krijgt vervolg, krijgt body in de liturgie van samen in de kring. In de kring doe je ook aan liturgie.

Zo gloeit de cv ketel en raken alle kamers verwarmd. Liturgie doe je samen. Overal in de gemeente. Rond het woord van Christus dat ons wil veranderen. En daar hebben we elkaar voor nodig.

En dus zetten we daarop in **dia**

Laat het woord van Christus in al zijn rijkdom in jullie wonen. Paulus' verlangen. Het woord van Jezus in al zijn facetten thuis in jullie gemeente. Dat is erg hoog gegrepen, vind je niet? Legt Paulus de lat niet te hoog?

Ja, dat is een goede vraag. Wees maar eerlijk. We zijn soms beginnelingen met die dingen die Paulus noemt: innig meeleven, elkaar verdragen en vergeven. Ik denk van

mezelf wel eens: ben je 50 jaar oud en begin je nu pas te ontdekken wat Paulus echt bedoelt...

In Kolosse zal dat niet anders zijn geweest. Ook toen: nooit uitgeleerd, nooit 'klaar'. Misschien zelfs: nog maar beginnelingen. Maar dus, ermee stoppen? Juist niet, denk ik. Juist nu: samen blijven oefenen. Volhouden. Het verlangen voor ogen houden. Hier willen we naar toe. Dat het woord van Christus in al zijn rijkdom in ons woont.

Ik denk dat het bitter nodig is. Onze tijd vraagt erom. Alles gaat snel en alleen maar sneller. Het leven wordt vluchtig. Je rent de ander voorbij, altijd gehaast. Die dingen die Paulus noemt: waar kun je ze nog oefenen? We hebben *vertraging* nodig. En we hebben ook *verbinding* nodig. We leven in een tijd van on-verbondenheid wordt wel eens gezegd. Mensen leven steeds meer op zichzelf. Wat over blijft is geschreeuw op twitter, en polarisatie in de samenleving. Waar leggen wij nog echt contact met de ander?

Lieve mensen, er staat dus wat op het spel... Oefenen in het leven van Gods koninkrijk. Dat kun je niet op jezelf. Daar moet je tijd voor nemen. Dan is het nodig om elkaar op te zoeken in klein verband, in kringen, om te oefenen in innig meeleven, elkaar verdragen, vergeven, onderling de vrede houden. Zoek elkaar op, zegt Paulus, help elkaar, onderricht elkaar, neem elkaar mee, bidt met elkaar en zin. Zingen zou je ook heel goed in een kring kunnen doen. Zingen verbindt. Zingen is 2x bidden, schijnt de kerkvader Augustinus eens te hebben gezegd.

En dus zetten we erop in. Laten we zoeken naar liturgie die ons verbindt met Jezus en met elkaar. Niet alleen in de kerkdienst op zondag, ook in de kring of andere kleine verbanden in de gemeente. We nemen tijd. Heilige tijd. Niet alleen de kerkdienst is heilige tijd. Ook die kleinere verbanden, de kringen in de gemeente. Plaatsen waar we aan liturgie doen. En dan samen ervaren: het woord van Christus woont in al zijn rijkdom in ons.

Slot – poll **dia**

Laat het woord van Christus in al zijn rijkdom in jullie wonen... Kies een van deze mogelijkheden: 1) We staan aan het begin, 2) We helpen elkaar op weg, 3) Ik zie het terug in onze gemeente.